

MIJNEERSTEBOOT Waterkampioen is nieuwsgierig naar je aankoop

GEKOCHT



Koopmans 44, 'Blue Beryl', bouwjaar: 1997, **lxbxd:** 13.77 x 4.20 x 1.85 m, **gewicht:** 16 ton, **motor:** 50 pk Perkins, **aan boord:** watermaker, windvaanstuurinrichting, windgenerator, radar en elektronische navigatie, defect. **Vraagprijs** € 180.000

Met dank aan crowdfunding

ZE GAAT NOOIT MEER WEG

Sander Droog (32) was op zoek naar een eigen schip toen hij Yvette Oeben (32) ontmoette. Rond die tijd bracht zijn zoektocht hem naar Maleisië waar een schitterende Koopmans lag te verpieteren. Voor de financiering had hij een eigentijds idee.

Sander: "Ik ben opgegroeid met de Cornish Crabber Pilot Cutter 30 van mijn ouders. Elke vakantie voeren we in Friesland, op de Wadden of naar Denemarken. Vanaf mijn zestiende mocht ik er alleen mee op pad. Toen wist ik al dat ik ooit een eigen schip wilde. Drie jaar geleden was ik net serieus aan het zoeken toen ik Yvette ontmoette. Precies rond die tijd hoorde ik dat er al jaren een Koopmans 44 in Maleisië te koop stond, mijn droomschip. Al had ik die pas zo rond mijn vijftigste gepland. Ik ben er toch heen gevlogen en trof er een verwaarloosd jacht. Maar de basis was goed. Via leningen van familie en vrienden en crowdfunding lukte het

ons om een acceptabel bod te doen. Daarna ging het schip met een auto-carrier op transport naar Nederland, waar het grote opknappen begon. Helaas bleek alle elektronica niet meer te herstellen, dus moest nieuw worden aangeschaft. In de zomer van 2017 betaalden we onze geldschietters onder andere in natura terug door middels van trips, cursussen en verzorgde feestjes aan boord. Yvette bleek bovendien al snel een prima stuurvrouw.

Eind goed zou je denken, maar in oktober van datzelfde jaar belde de havenmeester: "Jullie boot is gezonken." Er gaat op zo'n moment van alles door je heen, maar vooral: hoe dan?! De oorzaak bleek een

hevelende slang. *Blue Beryl* werd geborgen en we konden helemaal opnieuw beginnen met onze eerste boot. Weer een crowdfunding-actie en weer de handen uit de mouwen met vrienden en familie. Financieel was het een ramp, maar ze is mooier en beter geworden dan voorheen. Dit is sowieso ons droomschip, we doen haar nooit meer weg. Komende zomer gaan we weer onze geldschietters terugbetalen. Weer met tochten en feestjes, dat is supergezellig en we kijken er nu al naar uit. Over twee jaar willen we de wereld rond, maar eerst de financiën maar eens op orde brengen. Naam maar een een kijkje op blueberylsailing.com." 📍

KORT Hoe lang heb je gezocht? "Jaren." Wanneer heb je de boot gekocht? "Oktober 2016." Wat heb je toen betaald? "Minder dan € 100.000." Wat gaf de doorslag? "Het schip en het opknappen bleken toch te financieren."



“Net klaar met klussen, belde de havenmeester: ‘Jullie boot is gezonken’”



Ook net je eerste boot aangeschaft - 2ehands dan wel nieuw? Mail naar: waterkampioen@anwb.nl o.v.v. 'Verhaal'